



de club

Samen cultuur beleven: dat is de missie van het Davidsfonds. Deze mensen brengen het alvast in de praktijk. Wij polsen wat graag naar hun ervaringen.



Roland
Van Helle
(voorzitter)

Ingrid
Pulman

Georges
De Geeter

Boudewijn
Roegiers

Simonne
Devleeschouwer

Bernadette
Mullaert

Francine
Van de
Woestyne

Frieda
De Bouwer

Wat doen jullie?

Op dinsdag 22 november kwamen we met acht leden van Davidsfonds Evergem-Ertvelde-Sleidinge samen om boekentips te delen en elkaar warm te maken voor boeken die we graag gelezen hebben.

Wat hopen jullie te beleven?

Het is de bedoeling om nieuwe boeken en auteurs te leren kennen. Om zo misschien eens naar een andere schrijver of een ander genre te grijpen.

Hoe breek je het ijs?

Dat ging eigenlijk heel makkelijk, door iedereen zijn eigen keuze te laten voorstellen. Deze boeken kwamen aan bod: *De stad der blinden* van José Saramago, *Van oerknal tot nu* van Christopher Lloyd, *Dit is mijn hof* van Chris De Stoop, *Negentien minuten* van Jodi Picoult, *In de zon kijken* van Anne Provoost, *Amerikanah* van Chimamanda Ngozi Adichie, *De goede soldaat* van Ford Maddox Ford en *En toen schiep God Kevin* van Bart Debbaut.

Smaakt het naar meer?

Absoluut! Het was superinteressant en gezellig. Allicht omdat we zo'n gevarieerde groep van lezers vormen. We hingen aan elkaars lippen en hebben meteen al een nieuwe afspraak gemaakt voor 7 maart, maar dan wel in een lokaaltje boven de bib. Er is dus zeker plaats voor andere geïnteresseerden. Omdat je niet tegen een bepaalde datum een boek moet hebben gelezen, is het heel ontspannend en helemaal niet dwingend.

Alles kan beter:

wat pakken jullie de volgende keer anders aan?

Misschien een striktere timing, zodat het niet tot na 22 uur uitloopt. Nu waren we wat later begonnen door het bezoek van de fotograaf. We willen elkaar ook op de hoogte houden van evenementen rond boeken en auteurslezingen, waar we misschien samen naartoe kunnen. Als literaire kring willen we immers veel meer doen dan alleen maar boeken bespreken.

Kon niet aanwezig zijn: Sofie Van Eesvelde.

Straan jullie ook op het punt om samen met het Davidsfonds cultuur te beleven? Laat het ons dan weten via cultuurmagazine@davidfonds.be.